



1. Snij volgens de 4 paskruisen hieronder een A6. Op de blanco keerzijde schrijf je je wens. Vouw daarna een bootje van papier met de voorgedrukte kant naar binnen.
2. Als je je bootje correct vouwt, verschijnt aan het eind de haiku aan de buitenkant op de romp van je bootje en zit je wens 'verpakt' in het ruim en gedeeltelijk zichtbaar op de driehoek die uit het bootje steekt.
3. Schrijf je je wens tussen beide tekstjes op de voorkant, dan verdwijnt hij helemaal in de driehoek van het bootje.



Mijn woorden varen
in een teer schuitje van taal.
Een wens in het ruim.

Geert De Kockere
HAIKUSCHUITJE